

Een bericht van de Roemeniëgroep

Zoals u in het voorgaand kerkblad heeft kunnen lezen, zijn de goederen, die opgeslagen lagen op de zolder van de Brug en in de container gedoneerd aan een stichting die hulp biedt aan Oekraïne.

Vanwege de coronaperiode waren we niet in staat deze materialen te vervoeren naar Vita en Chesau in Roemenië. In overleg met de sponsors hebben we daarom besloten om de goederen aan Oekraïne te schenken.

We bieden dit jaar, 20 jaar hulp aan Vita en Chesau (verpleeghuis). We kunnen constateren dat het de goede kant op gaat en kijken op een geslaagde periode terug. De eerste contacten werden gelegd door de predikanten, ds. Viola Huls van onze gemeente en ds. Erika Gaspar uit Roemenië.

De Roemeniëgroep heeft in wisselende samenstelling uit de volgende leden bestaan: Hans Meijaard, Bram Horsman, Kees Magnus, Nel Eggebeen, Esther van Aartsen, Liesbeth Verboom, Yoeri Braamse, Bas de Koeijer, Nel en Leo Meijer, Henk den Haan, Lies Oostdijk, Sjaak en Jacqueline Kloet en Rein van Aartsen. Helaas zijn Leo Meijer, Henk den Haan en Bas de Koeijer overleden.

Om aan geld te komen, organiseerden we jarenlang acties zoals de Paasmarkt en de verkoop van roomboterstaven en kerstbomen.

Het was een gezellige periode, waarvoor we jullie als inwoners van Wolphaartsdijk e.o. enorm dankbaar zijn. Met de opbrengst van de acties was het mogelijk om voor het verpleegtehuis vele middelen aan te schaffen, zoals een rolstoelbus en industriële wasmachines. Ook konden we bijdragen aan de restauraties van het guesthouse het kinderinternaat en het verpleeghuis. Het kostte vele tienduizenden euro's, maar het staat er nu heel erg netjes bij.

Ook voor de armere mensen is er een medicijnfonds gekomen en met kerstavond konden we levensmiddelenpakketten laten uitdelen.

Onze groep bestaat uit meerdere leden van gevorderde leeftijd en de aanwas van jongere is, ondanks pogingen daartoe op niets uitgelopen. We hebben daarom besloten om de Roemeniëgroep op te heffen. In Vita en Chesau is er nu ook wat minder hulp nodig, omdat het er beter gaat, waardoor het nu het goede moment is om te stoppen.

We willen onze sponsors die ons steunden met geld, incontinentiemateriaal, transportmiddelen, brandstof en het ter beschikking stellen van de containeropslag hartelijk bedanken. Verder willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van de paasmarkten, de verkoop van de kerstbomen en stavenactie en het maken van de bloemstukken.

We bedanken iedereen nogmaals voor de vele donaties en middelen en hopen dat door ons werk, zaad gezaaid is voor een verdere ontwikkeling van onze projecten.

De warme contacten zullen blijven en we zullen u hiervan op de hoogte houden.

Hartelijke groeten,

Roemenië groep,

Hans Meijaard, Nel Eggebeen, Kees Magnus, Nel Meijer, Bram Horsman, Sjaak en Jacqueline Kloet, Esther van Aartsen en Rein van Aartsen